

# Van zolderkamer naar tweede vestiging

Binnen zitten was niks voor hem. En ook van werken voor een baas werd hij niet gelukkig. Daarom begon Jos van der Ploeg in 1980 voor zichzelf. Anno 2020 bestaat Ploeg kozijnen, ooit begonnen als Timmerwerk v.d. Ploeg Roelofarendsveen, alweer veertig jaar.

**Jos (64) is inmiddels geen Algemeen Directeur meer, maar nog altijd nauw betrokken bij 'zijn kindje'. Hier! in de regio kijkt met hem mee terug op de afgelopen veertig jaar.**

## **Hoe is Ploeg kozijnen eigenlijk ooit ontstaan?**

'Ons eerste 'kantoor' was nog de kamer waar ik met mijn broers sliep, in mijn ouderlijk huis. Ik had daarnaast een kleine werkplaats. Mijn vriendin Cock hielp in die tijd met de administratie. Met haar ben ik inmiddels al bijna veertig jaar gelukkig getrouwd.'

## **Ah, het welbekende 'zolderkamertje'!**

'Klopt. Maar dat werd al snel te klein. We verhuisden in 1982 naar ons huis op het Zuideinde. Daar zat een werkplaats naast. Die was zo'n zeventig vierkante meter en had gaten in de muur, waar de langere profielen doorheen konden. In 1988 betrokken we ons nieuwe pand op de Lasso. Hadden we ineens achthonderd vierkante meter aan ruimte, met eigen werkplaatsen en een showroom. Toen zaten we overigens al in de kunststof kozijnen. Vrij nieuw in die tijd, maar wij geloofden in de kwaliteit



Het huidige pand

Jos van der Ploeg

van het materiaal. Inmiddels hebben we net de sleutel gekregen van ons tweede pand aan de Haverstraat 19 in Nieuw-Vennep. Een mooie stap richting de toekomst, waar ik natuurlijk trots op ben.'

## **Vanaf de start is Ploeg kozijnen een familiebedrijf. Hoe heb je dat ervaren?**

'Heel prettig. Doordat je jezelf tegenover je familie wil bewijzen, staat kwaliteit al vanaf het begin hoog in het vaandel.'

## **Wat maakt jou een goede werkgever?**

'Lastig om van jezelf te zeggen. Ik vind het in elk geval belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben. Daarbij geef ik ze graag de vrijheid om hun expertise goed uit te oefenen. En ik sta voor openheid, dus hoop ik gewoon dat iedereen de deur voor elkaar open houdt. Maar volgens mij slagen we daar aardig in.'

## **Terugkijkend: wat zijn je mooiste herinneringen aan veertig jaar Ploeg kozijnen?**

'Ik denk de opening van mijn eerste werkplaats op het Zuideinde. Maar ook de andere verhuizingen zie ik als mijlpalen. En de keurmerken, hè? Ik voelde me enorm vereerd toen ik mocht plaatsnemen in het

*Het eerste officiële bedrijfspand, waar Ploeg kozijnen tot en met 1988 gevestigd was*

VKG-bestuur. Toen de branche zei: 'Jou willen we bij de commissie.'

## **Wat wil je het bedrijf nog meegeven?**

'Zoals ik al aanstipte: laten we open blijven naar elkaar. Ga uit van de goede bedoelingen van de ander, heb niet te snel je mening klaar. Mijn opvolger Ronald doet het al ontzettend goed, maar als ik dan toch iets moet noemen, hoop ik dat hij blijft luisteren naar de gesprekken in de wandelgangen. En verder duim ik dat iedereen in deze tijd gezond blijft en we ons jubileumfeest snel kunnen inhalen.'

### **Ploeg kozijnen**

Pesetaweg 45  
2153 PJ Nieuw-Vennep  
(0252) 500 900